

Αΐγιον, 16 Σεπτεμβρίου 2024

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κ.κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ



ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΣΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ!

Σεβασμιώτατε,



Παρακαλῶ Ὑμᾶς, νά μοῦ συγχωρήσετε τήν δημοσίαν ταύτην παρέμβασίν μου, τήν ὁποίαν ἐπιχειρῶ, ἐπικαλούμενος τά λόγια τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Ὅποιος μᾶς συμβουλεύει:

“Τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως νά ἐλέγχωνται.” (βλ. ΕΠΕ, τόμ.23, 393).

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐπίσης μᾶς συμβουλεύει:

«Ἄν ὁ προεστῶς σου εἶναι σφαλερός εἰς τήν πολιτείαν καί τὰ ἔργα του (δηλ. εἰς τήν προσωπικήν του ζωήν), μη περιορᾷς.

Ἄν ὅμως εἶναι σφαλερός κατά τήν πίστιν, φεύγε καί παραιτήσέ τον, ὄχι μόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλά κἂν ἄγγελος εἶναι ἀπό τόν οὐρανόν» (βλ. Περί συνεχοῦς Μεταλήψεως, σ. 175).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω προτροπῶν, ὑπακούων εἰς τήν φωνήν τῆς ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως, ἐπικαλούμενος δέ καί τήν δημοσίως γενομένην ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ὙΜΩΝ κατά τήν 8^{ην} τρ. μηνός ἐκ μέρους δύο χιλιάδων (2.000) περίπου πιστῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐπαρχίας Σας, ἀπεφάσισα νά ἀπευθυνθῶ πρός Ὑμᾶς διά τῆς παρούσης ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ μου καί νά Σᾶς παρακαλέσω, **ΟΠΩΣ τό συντομώτερον δυνατόν ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου,** ἀποσυρθῆτε δέ εἰς τινά τόπον ἡσυχαστικόν, προκειμένου νά θρηνησετε καί νά κλαύσετε διά τό συντελεσθέν ΗΘΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑΣ, τ.ἔ. τήν ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΝ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὁρθοδοξίας μας!

Ο εὐσεβὴς Λαὸς τοῦ Περιστερίου εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διὰ τὴν ἐγκληματικὴν ταύτην ἐνέργειάν Σας κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν 8^{ην} Σεπτεμβρίου τρ. ἔ. ἐξῆλθεν «εἰς τὰς ρύμας καὶ τὰς ὁδοὺς» τοῦ Περιστερίου, φέρον εἰς χεῖρας του τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ μυριάδες πινακίδων διαμαρτυρίας! Ἦτο τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἠδύνατο τις μετὰ μεγάλης ἐκπλήξεως νὰ παρατηρήσῃ τὴν ἀθρόαν συμμετοχὴν νέων καὶ νεανίδων, μικρῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ προσώπων γεροντικῆς ἡλικίας, **ἅτινα μέ τὴν βοήθειαν τῆς γεροντικῆς ράβδου των ἐβάδιζον εἰς τὸ ὁδόστρωμα, συμμετέχοντα εἰς τὴν διαμαρτυρίαν!**

Τὸ κορυφαῖον, κατὰ τὴν ταπεινὴν μας ἄποψιν, γεγονὸς τῆς ἐν λόγω διαμαρτυρίας, ἦτο ἡ συμμετοχὴ δύο μικρῶν κοριτσιῶν, τὰ ὁποῖα μετὰ πολλῆς εὐλαβείας μετέφερον εἰς τοὺς δρόμους τὸν Ἐσταυρωμένον! Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς παρούσης ἐπιστολῆς Σᾶς παραθέτω τὴν σχετικὴν φωτογραφίαν!

Ἡ θεά, λοιπόν, αὐτῆς τῆς σκηνῆς ἔφερεν εἰς τὴν σκέψιν μου τὰ λόγια τοῦ Προφητάνακτος Δαβὶδ, ὅπως ταῦτα περιέχονται εἰς τὸν ὄγδοον Ψαλμόν:

«ΚΥΡΙΕ ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῆ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. **Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἔνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλύσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν.....** Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῆ!» (Ψαλμ. 8^{ος},στ. 2-10)

Σεβασμιώτατε,

Ἡ Θεία Πρόνοια, χρησιμοποιοῦσα τὰ δύο μικρὰ αὐτὰ κοριτσάκια, Σᾶς ἔδωσε το μήνυμα:

- Ἦ νὰ ἐπαναφέρετε τὸν Τίμιον Σταυρὸν εἰς τὴν θέσιν Του,
- Ἦ νὰ παραιτηθῆτε καὶ νὰ ἐξαφανισθῆτε ἐκ τῆς θέσεως του Μητροπολίτου Περιστερίου, διότι ὁ εὐσεβὴς Λαὸς Σᾶς περιεφρόνησε καὶ Σᾶς ἀποκαθήλωσεν ἐκ τῆς ὑψηλῆς ταύτης καθέδρας. Ὁ Ἐπίσκοπος, κατὰ τὴν Ὁρθόδοξον διδαχὴν, κεῖται εἰς Τύπον καὶ Τόπον Χριστοῦ! Ὅταν ὁμως

Υμεις ΕΞΕΔΙΩΞΑΤΕ ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΙΣΤΑΣΘΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΑΣ ΘΡΟΝΟΝ!

Σκεφθείτε, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῶ Ἀδελφέ:

Τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος συγκροτοῦν ὀγδοήκοντα καὶ δύο (82) Μητροπόλεις! Εἰς αὐτάς πρέπει νά προστεθοῦν καὶ αἱ Ἐπαρχίαι, αἱ ὑπαγόμεναι εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἤτοι :

- Αἱ ἑννέα (9) Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης!
- Αἱ πέντε (5) Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου!
- Αἱ εἴκοσι (20) Ἱεραὶ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους
- Καὶ ἡ νῆσος τῆς Πάτμου!

Συνεπῶς ἔχομεν 117 ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρχίας, ὅπου ὁ Ἐσταυρωμένος ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΒΗΜΑ καὶ εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἐάν, λοιπόν, αὐτό συνιστᾷ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΣΕΒΕΙΑΣ, διατί εἰς τὰς 116 Ἱεράς Μητροπόλεις κλπ. ὁ Ἐσταυρωμένος ἐξακολουθεῖ νά τοποθετῆται εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καὶ ΔΙΑΤΙ ΥΜΕΙΣ, ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, **ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καὶ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ; Δυστυχῶς πλανᾶσθε καὶ μάλιστα «πλανᾶσθε πλάνην οἰκτρὰν»! Δέν εἴσθε «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ» ὡς Ἀρχιερεῦς, ἀλλὰ ΔΙΩΚΤΗΣ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!**

Εἰς τὴν συνέχειαν Σᾶς παραθέτω φωτογραφίας ἀπὸ τὴν καθολικὴν διαμαρτυρίαν τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Σας ENANTION ΣΑΣ! Διὰ τῆς θεωρίας Σας περὶ ἀπομακρύνσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατέστητε ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ! **Μέ μίαν σατανικῆς ἐμπνεύσεως ἀπόφασίν Σας ὁ Ἐσταυρωμένος ἀπὸ τό Ἱερόν Βῆμα «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ!» εἰς τόν ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΝ! Εἴσθε, λοιπόν, ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; Μάλιστα! ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! Ἴδού ἡ ἀπόδειξις! Ὁ Τίμιος Σταυρός «ἀπορρίφθηκε» εἰς τόν Γυναικωνίτην!!!!**

➔ From: Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης



Εκεί βάλανε τον Εσταυρωμένο ...σε ναό της μητρόπολης Περιστερίου. Πλέον όλοι θα λειτουργούνται με πλάτη τον Εσταυρωμένο....

Έπισφραγίζοντας την ταπεινή ταύτην διαμαρτυρίαν μας, επιτρέψατέ μας νά Σᾶς παραθέσωμεν καί ἕνα ἐκκλησιαστικόν κείμενον, τό ὁποῖον εὐγλώττως ὁμιλεῖ διά τήν ἀναγκαιότητα τοποθετήσως του Ἐσταυρωμένου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα. Εἶναι λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεών τῆς Θεσσαλονίκης:

«Το τίμιο Αἷμα του Χριστοῦ δεν εἶναι μια ἀπλή αιμοδοσία, ὅπως αὐτή που μπορεῖ νά λαμβάνει χώρα σε ιατρικούς χώρους. Το Αἷμα του Χριστοῦ προκύπτει μέσα ἀπό το μαρτύριο του Σταυροῦ. **Γι αὐτό και ἐπάνω ἀπό κάθε Ἁγία Τράπεζα υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστοῦ και ἐπάνω του καρφωμένος ο «Ἡλοτορίτης» Χριστός,** ὅπως πολύ σοφά, με ποιητική και λογοτεχνική ευχέρεια αναφέρει στην ομηρική ἀπόδοση του ἀναστασίμου Εὐαγγελίου ο Νάξιος ἅγιος Νικόδημος ο Ἁγιορείτης. Ο «Ἡλοτορίτης», δηλαδή ο τρυπημένος ἀπό τους ἤλους, δηλαδή τα καρφιά, Χριστός, εὐρίσκεται εσταυρωμένος ἐπάνω στο Σταυρό,

επάνω από την κάθε Αγία Τράπεζα, ακριβώς για να δηλωθεί η βεβαία ορθόδοξη Πίστη ότι, το προϊόν της Αγίας Τραπέζης, ο οίνος της Θείας Ευχαριστίας, το τίμιο και ζωοποιό αίμα του Χριστού είναι το ίδιο, είναι αυτό το τίμιο Αίμα το οποίο έρρευσε από τον Εσταυρωμένο Χριστό».

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς υποστηρίζει ο Συμεών Θεσσαλονίκης λέγοντας:

«Διό και ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου αὐτοῦ ἐξ ἀνατολῶν τό εὐλογημένον ὄργανον τῆς θυσίας ὁ θεῖος ἴσταται σταυρός».

(βλ.[https://www.i-m-paronaxias.gr/paronaxia/index.php?option=com_content &view=article&id=552:kirygmata-minos-septemvriou-2017 &catid=18&Itemid=542](https://www.i-m-paronaxias.gr/paronaxia/index.php?option=com_content&view=article&id=552:kirygmata-minos-septemvriou-2017&catid=18&Itemid=542))

Σεβασμιώτατε, μέ τήν ἀνάρμοστον καί ἐγωϊστικήν συμπεριφοράν Σας πληγώνετε τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν μας. Συγχρόνως εἶσθε καί ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ, τόν ὁποῖον ἐδώδατε κατά τήν ὥραν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας Σας! Σᾶς τόν ὑπενθυμίζομεν:

... «Προῦργιαίτατα δέ μοι ὁμολογεῖται, ἵνα τηρῶ τήν ἐνότητα τῆς Πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πάντα μέν, ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Ὁρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων καγώ καί πιστεύων, **μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων**, ἀλλά τούτοις ἐμμένων καί ταῦτα μετά φόβου Θεοῦ καί ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καί κηρύττων, πάντα δέ ὅσα Ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα καγώ ἀποδοκιμάζων καί ἀποδιοπομπούμενος διά παντός.

Πείσομαι δ' ἐσαεὶ προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καί τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόμενος καί τηρῶν

τάς δωρηθείσας Αὐτῇ προνομίας, πρὸς καταρτισμὸν τε καὶ στηριγμὸν τῆς παρ' ἡμῖν Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπιμελήσομαι ὅση μοι δύναμις περιέστω ὀρθοτομεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς Μιᾶς ὑπερουσίου καὶ ἀδιαίρετου Τριάδος, τοῦ ἑνὸς καὶ Μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, καὶ πρὸς σωτηρίαν τῶν πιστῶν» (Βλ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999, σελ. 111).

Λησμονήσατε, λοιπόν, τὴν ὑπόσχεσίν Σας, ὅτι θα πρεσβεύετε καὶ θά διδάσκετε «ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὁρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων καὶ πιστεύων, μηδὲν προστιθείς, μηδὲν ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων»!


Εἴσθε, λοιπόν, Προδότης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Χριστιανικῆς Διδαχῆς! Καὶ παρὰ ταῦτα παραμένετε Μητροπολίτης ἐν ἐνεργείᾳ; Καὶ ἡ Ἱερά Σύνοδος Σᾶς ἀνέχεται καὶ Σᾶς καλύπτει;

Νά παραιτηθῆτε, λοιπόν, διὰ νά ἡσυχάσωμεν! Σᾶς παρακαλῶ θερμότατα ἐκ μέρους τοῦ πλήθους τῶν 2.000 πιστῶν τῆς περιοχῆς Περιστερίου, οἱ ὅποιοι ἐξῆλθον εἰς τάς ὁδοὺς **δ ι α μ α ρ τ υ ρ ὀ μ ε ν ο ι**! Νά παραιτηθῆτε!

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφικόν υλικόν από τήν διαμαρτυρίαν τῆς 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2024 εἰς τό Περιστέρι.

ΠΗΓΗ: <https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/peristeri-diamartyria-toy-pistoy-laoy-tis-mitropoleos-peri-tis-epicheiroymenis-afaireseos-toy-estayromenoy-aro-to-agio-vima-ton-ieron-naon/>

Περιστέρι: Διαμαρτυρία του πιστού λαού της μητροπόλεως περί της επιχειρούμενης αφαιρέσεως του Εσταυρωμένου από το Άγιο Βήμα των Ιερών ναών



από Newsroom — 14/09/2023 | 17:01 Ενημερώθηκε: 14/09/2023 17:17:37 σε ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΛΛΑΔΑ



Καί συνεχίζουμε!

Πηγή τώρα Η ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ

ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ



ΤΩΡΑ: Έντονες διαμαρτυρίες για τον Εσταυρωμένο, στο Περιστέρι!



ΕΚΚΛΗΣΙΣ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

«Σεβασμιώτατε άγιε Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη της Μητροπόλεως Περιστερίου, ευλογείτε.

Μέσα σε λίγες γραμμές ο πιστός λαός της Μητροπόλεως μας θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία και αποδοκιμασία μας για την εφαρμογή της απόφασης σας για απομάκρυνση του Εσταυρωμένου από το Ιερό Βήμα των περισσότερων ναών της περιφέρειάς σας.

Ήδη συντελείται Μέγας σκανδαλισμός και απογοήτευση, σε μεγάλη μερίδα του πιστού λαού, μερικοί δε φθάνουν και σε σημεία οργής και αγανάκτησης όταν ενημερώνονται από τους αδελφούς ή όταν αντικρίζουν με τα μάτια τους το συντελούμενο γεγονός.

Έχουμε πληροφορηθεί ότι στην αρχή, κάποιοι ιερείς σας και συνάμα ιερείς μας, δεν “συμμορφώθηκαν” με την απόφασή σας αυτή διότι δε συμβαδίζει με την ζωντανή παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας αλλά και της Ορθοδόξου Καθολικής γενικότερα. Παρά ταύτα ζητήθηκε από εσάς να εφαρμοστεί η απόφαση, μεμονωμένα στη Μητρόπολη μας και χωρίς έγκριση πανορθόξου Συνόδου όπως θα άρμοζε για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα αλλαγής πατροπαράδοτου κεκτημένου. Έτσι, άλλοι από φόβο, άλλοι από κακώς εννοουμένη υπακοή κάμφθηκαν και αργά ή γρήγορα έκαναν το θέλημά σας

ώστε σήμερα στους περισσότερους Ναούς ο Εσταυρωμένος να βρίσκεται σε διάφορες άλλες θέσεις, ακόμα και σε αποθήκες, εκτός πάντως από τη θέση που η παράδοση της Εκκλησίας τον θέλει να βρίσκεται για πολλούς αιώνες.

Όμως Σεβασμιώτατε όπως πολύ καλά γνωρίζετε στην Εκκλησία η υπακοή δεν είναι απροϋπόθετη και οι αποφάσεις των επισκόπων ακόμα και των Συνόδων εγκρίνονται ή ακυρώνονται στην πράξη από το πλήρωμα της Εκκλησίας που είναι “ο Στύλος και το Εδραίωμα της Αληθείας” κατά τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή από τον πιστό Κλήρο και Λαό του Θεού.

Να σημειώσουμε εδώ ότι σε όποια άλλη Μητρόπολη απευθυνθήκαμε και συζητήσαμε το πολύ αυτό σοβαρό θέμα, είτε με ιερείς είτε με μοναχούς, είτε με γέροντες, γερόντισσες, σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, με τους πνευματικούς μας πατέρες και όπου αλλού, ΌΛΟΙ, εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων, με μία φωνή και με ένα πνεύμα έδειξαν ότι ταυτίζονται με το λαό του Περιστερίου κατανοώντας την ανησυχία αλλά και την αγανάκτησή του εν πολλοίς και ταυτόχρονα απόρησαν με “την απόφαση του Δεσπότη” την οποία χαρακτήρισαν τουλάχιστον αψυχολόγητη...

Αρα λοιπόν όπως φαίνεται δεν είμαστε όλοι εμείς οι αντιδρώντες, μία μικρή μερίδα φανατικών, ακραίων και “ζηλωτών” όπως κάποιοι κακοπροαίρετα από τη Μητρόπολή μας δυστυχώς βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν... Είμαστε πιστός λαός του Θεού, συνειδητοί χριστιανοί αμαρτωλοί μετανοούντες, προσευχόμενοι και αγωνιζόμενοι με τη Χάρη του Κυρίου ΕΝΤΟΣ της Εκκλησίας για την Σωτηρία μας...

Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτός ο πιστός και ευσεβής λαός που αντιδράει στην απόφασή σας θα πρέπει σαφώς να υπαναχωρήσετε και να επαναφέρετε τον Εσταυρωμένο στη θέση που τον βρήκατε όταν ενθρονιστήκατε και στη θέση που τον βρήκαμε κι εμείς όταν γεννηθήκαμε και όταν βαπτισθήκαμε στην Αγία κολυμπήθρα της Εκκλησίας μας. Άλλωστε δεσμευθήκατε κι εσείς ο ίδιος δημοσίως στην ομιλία σας στο Μητροπολιτικό Μέγαρο ότι θα μας επιτρέψετε να κάνουμε στο τέλος αυτό που θέλουμε.

Απαιτούμε να σεβαστείτε την επιθυμία του πιστού λαού του Περιστερίου και να μην παρατείνετε την αναστάτωση και το διχασμό που έχει προέλθει και που τείνει να πάρει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Επειδή σας γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είμαστε

πεπεισμένοι ότι η πατρική σας αγάπη θα σας οδηγήσει στην σωστή και θεάρεστη απόφαση να ακούσετε το Λαό και να επανέλθει με εντολή σας και το γρηγορότερο ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ σε όλες τις ενορίες του Περιστερίου στη φυσική του θέση για να θυμίζει η θέα Του, τόσο στο Λαό όσο και στο Λειτουργό Ιερέα, τον αποστολικό λόγο: “Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχη ζωὴν αἰώνιον”... Ἀμήν...

Με τον προσήκοντα σεβασμό και αγάπη εν Χριστώ,
τα πνευματικά τέκνα της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου».

ΠΗΓΗ: <https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/peristeri-diamartyria-toy-pistoy-laoy-tis-mitropoleos-peri-tis-epicheiroymenis-afaireseos-toy-estayromenoy-apo-to-agio-vima-ton-ieron-naon/>

Θυμίζουμε ότι απόψε τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Πολιούχου Περιστερίου.



ΠΗΓΗ: <https://www.peristerinews.gr/entones-diamartyries-ston-mitropolit-peristeriou-exo-apo-ton-i-n-agiou-antoniou-vid/>

**ΗΧΗΤΙΚΟ ΤΩΡΑ. Ο Γέροντας Δοσίθεος
για την διαμαρτυρία υπέρ του
Εσταυρωμένου στο Περιστέρι.**



**Κάποιοι οι οποίοι έπρεπε να είναι ποιμένες γίνανε λύκοι ... και
τα βάλανε με τον ίδιο τον Χριστό.**



ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

ΠΗΓΗ: <https://tasthyras.wordpress.com/2024/09/08/>

Συγκινητική η παρουσία των πιστών της Μητροπόλεως Περιστερίου για την επιστροφή του Εσταυρωμένου όπισθεν της Αγίας Τραπέζης.

Posted on **8 Σεπτεμβρίου, 2024**



«Νομίζω από τις ελάχιστες φορές στην σύγχρονη ιστορία που απλός πιστός λαός με πενιχρά μέσα, χωρίς την υποστήριξη από συλλόγους, οργανώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, κόμματα, πρόσωπα κ.λπ. συγκεντρώνεται να διαμαρτυρηθεί εναντίον του τοπικού του επισκόπου για θέμα πίστεως ! Δόξα τω Θεώ.»

Μεγάλη αλήθεια η παραπάνω από αγωνιζόμενο αδελφό της Μητροπόλεως Περιστερίου. Ο Ορθόδοξος Ελληνικός Λαός μπορεί και μόνος του. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους οι αδελφοί κάποιων «συλλογικοτήτων», που τόσον καρό μπροστά στην μία καταστροφή που διαδέχεται την άλλη, «μάντρωσαν» τούτον τον λαό αντί να τον κινητοποιήσουν σε έμπρακτη διαμαρτυρία για να μην τα χαλάσουν με τον οικείο επίσκοπο.

Στο επισκοπείο δεν εμφανίστηκε κανείς. Ούτε καν ένας υπάλληλος για να παραλάβει το ψήφισμα της Συντονιστικής, το οποίο τελικά κολλήθηκε στην πόρτα. Οι πιστοί έψαλλαν Σώσον Κύριε τον λαόν Σου, Τη Υπερμάχω, τον Εθνικό Ύμνο και φώναζαν «Βάλτε πάλι πίσω τον Εσταυρωμένο».





Καί μέ τό μπαστούνι.....πρόσωπα! Δόξα Σοι ό Θεός!



«Σαούλ-Γρηγόριε, Γιατί μέ διώκεις;»