

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙΜΗ ΣΚΛΑΒΙΑ;

Πότε έπιτέλους θα έρθει ένας Έλλην ιδιοκτήτης μεγάλου ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού (κανάλια) και να μην γίνεται ή τηλεόραση για τις μελλοντικές γενιές κανάλια όχρετού ; (βλέπε ταινίες με φρικτά φονικά, και σεξουαλικά έγκλήματα ανηθικότητας, κλπ) , παραπληροφόρησης (βλέπε ή έγκληματική παραπληροφόρηση με τὰ δήθεν «σωτήρια» «έμβόλια» παρακινώντας στον θάνατο τον μην γνωρίζοντα πολίτη για τον κίνδυνο όπου του προξένησαν οί δημοσιογραφικές παρέες προσκείμενες στις διεθνείς έγκληματικές και έγχώριες οργανώσεις, κλπ) . Ερώτημα: **Πότε θα έρθει ένας αληθινός έθνικός ευεργέτης, ένας Ηρακλῆς όπου θα καθαρίσει τόν στάβλο του Αύγεία; και θα λυτρώσει τήν πατρίδα μας από τήν βρωμιὰ και τόν όλεθρο ;**



Ένας πραγματικός ευεργέτης όπου θα βάλει τὰ γυαλιὰ στους άτιμους πολιτικούς ; Και ναι ! γιατί όχι και να τόν ψηφίσουμε για έθνικό ήγέτη μας. Και όχι ό καθένας ψευτοευεργέτης, όπου θα του βάλουν τὰ δύο παπούτσια οί άθλιοι πολιτικοί σέ ένα παπούτσι, και αυτός να σκύβει τὸ

κεφάλι, φοβούμενος για να μην χάσει την περιουσία του. Πότε θα έρθει ένας αληθινός ευεργέτης; όπου θα τον υπερασπισθεί με γεναιότητα και χαρά από κάτω ένας φιλόχριστος λαός και ένας φιλόχριστος στρατός; Δυστυχώς όμως, ή κοινωνική προσφορά εκείνων των εκάστοτε κροίσων, κροίσων όπου κατέχουν αυτούς τους μεγαλο-σταθμούς-κανάλια, είναι υπόλογοι ΟΛΟΙ σήμερα στις παιδικές ψυχές όπου με τα μέσα τους τα κατασκανδάλισαν, αλλά και των ενηλίκων όπου συντηρήσαν λόγω συνήθειας και έθιμου το βρώμικο στην ζωή των· και τους υπενθυμίζουμε, ότι, μετά το τέλος της πρόσκαιρης και επίγειας ζωής των (όπως φυσικά και όλων των ανθρώπων) αυτό το δειλιαστικό ατόλμημα, ατόλμημα το να σεβαστούν την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ενω μπορούσαν, διότι κατείχαν τον πλούτο, θα τους στερήσει και την αιώνια ζωή. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:25 « ἐπειδή, είναι ευκολότερο μία καμήλα να περάσει από μία τρύπα βελόνας, παρά πλούσιος να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού.» Θα λειτουργήσει ως ζυγαριά, θα προσμετρηθούν οι όποιες επιφανειακές φιλανθρωπίες από την **μία πλευρά**, και θα μετρηθούν και οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα δυστυχώς από κάτω και υπέρβαρες βοθητικές ιδιότητες εκροές αυτών των **βοθηροκάναλων από την άλλη πλευρά**, όπου και συνεχίζουν να μολύνουν· και μολύνουν δυστυχώς, εξ αιτίας ιδίως ότι κάποιοι ιδιοκτήτες αυτών αδιαφορήσαν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή.

Συνιστάται λοιπόν οι επερχόμενοι ιδιοκτήτες (κληρονόμοι, και άλλοι πολλοί) ως το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να το αλλάξουν αυτό το καθεστώς της ατιμίας, και να φέρουν ένα υγιές και έπωφελές για τον καταταλαίπωρο Έλληνα και Ελληνίδα, και να το κάνουν για την Ελλάδα, και βεβαίως υπέρ της ψυχής των κεκοιμημένων πρώην **ιδιοκτητών** (εάν τους αγαπάνε πραγματικά, και δεν είναι «αγαπούληδες»), διότι οι ζώντες σήμερα κληρονόμοι μπορούν να τους σώσουν, εάν το θελήσουν. Προτιμότερο θα ήταν να χάσουν όλη την περιουσία τους (εν ζωή) παρά να υπάρχουν οι όποιες θέσεις εργασίας σήμερα με αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς μαζί. Διότι δυστυχώς εάν το συνεχίσουν θα

εύρισκονται σὲ ἓνα στρατευμένο δουλοπάροικο προσωπικὸ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἀντιχριστοῦ. Κάντε «κλίκ» στὸν τίτλο: [Κλείστε τις τηλεοράσεις! - Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης](#)

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΜΕ ΝΑ ΜΑΪΜΟΥΔΙΖΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΝΑ

ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ. Ὅτι ἐκεῖνοι τάχατες μὲ τὸν πλοῦτο τους μποροῦν νὰ μᾶς σώσουν, στερούμενοι βασικῶν κοινωνικῶν ἠθικῶν κανόνων ὡς ἄνθρωποι . Εἶναι φρικτό, ἀδιανόητο, ἐμετικό, καὶ προδοτικὸ (για νὰ ἔρθουμε στὴν τραγικὴ σύγχρονη πολιτικὴ πραγματικότητα) νὰ ὑποστηρίζουν (λόγω δειλίας, καὶ κάθε ὁμοίου νοσηροῦ πάθους) ὅτι κατεβάζουν ἓναν κομήτη-πολιτικό, ἐπειδὴ. . . δὲν ἔφερε. . (εἶπανε) τὴν. . . ἀνάπτυξη, καὶ δειλιάζουν ἄνανδρα νὰ ποῦν, ἢ πρόστυχα ἐὰν ἀδιαφοροῦν ὅτι τὸ κατεβάζουν διότι εἶναι κίναϊδος!

Δηλαδή, γιὰ νὰ ἔχουμε καλὸ ἐρώτημα, ἐὰν ὁ κίναϊδος θὰ σᾶς ἔφερε βρὲ ἐλεῖνοί τὴν ἀνάπτυξη θὰ ἦταν καλὸς ; καὶ δὲν ὑπολογίζετε τὴν αἰσχύνη, τὸ ἐμετικό, καὶ τὸ κακὸ ὅπου κάνετε στὶς ἐπόμενες γενεεὲς τῶν παιδιῶν;

Καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐνοήσατε (πολὺ ἀργά) ὅτι δὲν θὰ σᾶς φέρνει τὸ κομματικὸ ποθούμενο . . . τὸν κατεβάζετε; Μὰ βρὲ ἐλεεῖνοί, καὶ τραγικὰ ἐμετικοὶ φοβητσιάρηδες, ἀκόμα καὶ ἐὰν ἓνας κίναϊδος, ἃς ὑποθέσουμε, ὅτι σᾶς ἔφερε τὴν ἀνάπτυξη, ἀκόμα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνάπτυξη σὲ ὅλη τὴν χώρα, ἀκόμα καὶ ἐὰν τρώγαμε ὅλος ὁ λαὸς μαζὶ (ὡς σιχαμένοι προδότες) μὲ χρυσὰ κουτάλια **ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΘΟΥΝΕ** (στὸ κόμμα τους ὡς πολιτευόμενοι) **ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ** (ὡς πολίτες) . Ἔτσι προβιάζεστε στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις τῆς κοινωνίας οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ πολίτες , γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἀντιμετωπίσετε καὶ τὸν ἐπερχόμενο Ἀντίχριστο, πὺν καὶ αὐτὸς θὰ εἶναι κίναϊδος. Τι νὰ τὴν κάνει τὴν κορδέλα στὸ μέτωπο ὁ ἄνθρωπος πὺν τοῦ τὴν γράψαμε, ὅτι εἶναι ὡς δῆθεν «ΕΘΝΙΚΟΣ ἘΥΕΡΓΕΤΗΣ» ; ὅταν δὲν ἔχει τὸ θάρρος ὁ φέρων τὸν τίτλο αὐτὸν νὰ πάρει θέση ὑποστήριξης ὑπὲρ τῆς οἰκογένειας, καταδικάζοντας τοὺς νόμους βδελύγματα ὅπου ὑποστηρίζουν τοὺς κίναϊδους ; Τι νὰ τὴν κάνει ἓνας λαὸς τὸ χρῆμα σὲ μιὰ οἰκογένεια ; καὶ σὲ μερικὲς δεκάδες οἰκογένειες ; ὅταν δὲν τὴν ὑποστηρίζεις ἀντρίκια ; ὅταν μαχαιρώνεται

πισώπλατα όλόκληρη ή ελληνική οικογένεια ; ; ; Δεν φέρνει ο πλούτος βρε νεοέλληνα αυτής της νοοτροπίας την ευτυχία, ούτε την επιτυχία, ούτε τις τιμημένες θέσεις εργασίας, και τα λοιπά της «ανάπτυξης», της ισχυρής Ελλάδος, κλπ, αλλά ο γενναίος πλούσιος ή ο γενναίος φτωχός τίμιος και ήθικος άνθρωπος. Ίδείτε και αυτόν τον Άμερικανό πλούσιο (τον Τράμπ) . Βγήκε ο αντιπρόσωπος του να ανακοινώσει (το εύκολο, και εκείνο όπου δεν πήγαινε άλλο) ότι θα απελάσει τους λαθρομετανάστες, αλλά δεν το είπε όλόκληρο και σωστά. Άς φροντίσει λοιπόν Έλλην πολιτικός όπου διαδίδει την ορθόδοξη πίστη μας, και άς επιτελέσει εκείνο το ιερόν καθήκον όπου έχει ο Έλλην Διδάσκαλος της ανθρωπότητας (κατά τον Άγιο Νεκταριο, καθώς ο Έλλην γεννηθή ως ο διδάσκαλος της ανθρωπότητας εκ πρόνοιας Θεού).

Πρώτα δηλαδή εάν είσαι σωστός κύριε πολιτικέ τους ενημερώνεις (τους λαθρομετανάστες) στην γλώσσα τους ποιοι τους φτώχυναν, και ποιοι τους στερεήσαν την ανάπτυξη, γινόμενοι υπηρέτες άθλιοι, αλήτες περιπλανώμενοι, και μαριονέτες της Δύσης, ενώ θα έπρεπε να είναι στην πατρίδα τους και να φροντίζουν τους φτωχούς γονεΐς των· δηλαδή ή φταιχτρα είναι = ή αντίχρηστη παγκοσμιοποίηση, **ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ**, και μετά τους στέλνεις πίσω να εργασθουν στην παραγωγή πρώτων υλών (όπως το κακάο για την σοκολάτα) όπου φύονται λόγω κλίματος περισσότερο στις χώρες τους. **ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ** τους **ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ ΠΙΣΩ.** Τους προτείνεις την καλλιέργεια γης, και τους εξειδικεύεις στην παραγωγή, συγκομιδή και μεταποίηση αγαθών διατροφής, αλλά και άλλων βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών αγαθών, υποσχόμενος σε αυτούς ότι τα αγαθά τους θα εργασθείς να αγορασθουν σε καλές τιμές, τιμές επιβίωσης για αυτούς, τις οικογένειες τους και την χώρα τους. Διότι εάν κάνουν όλοι μαζί εμπάργκο στον καφέ πώς θα τον απολαμβάνει τον καφέ του ο κύριος άμερικανός πολιτικός ; θα έχει μήπως αγοράσει την γη τους ; τις πηγές τους; Και γιατί δεν λέτε ότι αυτό είναι ατιμία; έθνοκτονία; για κάθε έθνος; διαβολική αποικιοκρατία; (όπως κάνανε τα ξαδέρφια τους οι Έγγλέζοι).

Αὐτὸ λοιπόν, ὄχι μόνον θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνει ὁ κάθε πλούσιος Ἀμερικανός, καὶ γνώστης τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν αὐτῶν (βλέπε: Γεωργική σχολή ἰδρυόμενη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ Ἀμερικανὸ φιλέλληνα) ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε σύγχρονος κροῖσος Ἕλληνας, ὅταν ἐπὶ παραδείγματι, θὰ πάει στὴν Ἀφρική γιὰ νὰ δώσει τὶς ὀρθὲς προδιαγραφές γιὰ νὰ φάει ψωμάκι ὁ κοσμάκης, καὶ ὄχι σακί κουλούρια, ἢ ἓνα τσουβάλι ἀλεύρι, γιὰ νὰ φτιάξει ψωμί. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν καλοαναθρεμμένων καὶ ἀμίλητων ἱεραρχῶν, ὅπου μόνον ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι, καθὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίζει τὸ προϊόν λόγω κλίματος σὲ μιὰ ξένη χώρα, ὅπως τὸ λιβάνι, ὅπου χωρὶς αὐτὸ νὰ φύεται στὴν Ἀνατολή δὲν θὰ εἶχανε λιβάνι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Διαρωτηθῆκανε ποτέ γιὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ οικονομικὸ ἰσοζύγιο; πρὶν ἀκόμα φροντίσουν τὰ οικονομικὰ τῶν ναῶν των.

Καὶ γιὰ τὴν ὑγεία; Δὲν σοῦ φτιάχνει ὁ κάθε κροῖσος νοσοκομεῖο γιὰ τὸν καρκίνο (αὐτὸ εἶναι κρατικὸ καθῆκον τῆς κάθε χώρας, ὅπου ἐὰν θέλεις τὸ ἐνισχύεις, ἢ τὸ ἐκσυγχρονίζεις, προσφέροντας καὶ γνώσεις= παιδεία) ἀλλὰ σὲ ἐπιμορφώνω, σοῦ δείχνω τὸν τρόπο, ἀλλὰ καὶ σὲ διαβιώνω στὸν τρόπο, ὥστε νὰ μὴν τὸν πάθεις τὸν καρκίνο (γιατὶ εἶναι ἀνίατη ἢ συγκεκριμένη ἀσθένεια).

Δὲν ἀφήνω ἀδιαμαρτύρητα νὰ ψεκάζουν τοὺς οὐρανοὺς γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὴν ὀνομαζόμενη «κλιματικὴ ἀλλαγὴ», προξενώντας πλημμύρες, καὶ κάθε λογῆς οἰκολογικὴ καταστροφὴ γιὰ νὰ φέρνει μετὰ τὸ μεταλλαγμένο κρέας τῶν μεγαλοπλουσίων τῆς ὑψηλίου ὁ ὅμοιος μου πλούσιος, ἀποδεκατίζοντας τὸν πληθυσμὸ ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες ἀσθένειες.



Ούτε βρωμίζω, ἐπὶ παραδείγματι τὸν οὐρανὸ τῆς πατρίδος μου,
φτιάχνοντας ἐργοστάσια μὲ καπνοδόχους, καὶ ὑποβαθμίζοντας
ὀλόκληρους δήμους, δίχως νὰ ἔχω τὴν τεχνογνωσία



τῶν καινοτόμων φίλτρων, ἀλλὰ καὶ τὴν γενναιότητα = νὰ βάλω τὸ χέρι
στὴν τσέπη νὰ τὰ ἀγοράσω, καὶ ἄς γίνω λιγότερο δισεκατομμυριοῦχος,
διότι αὐτὰ τὰ τοξικὰ καυσαέρια θὰ φτιάξουν τὸν καρκίνο στὸν
συνάνθρωπο μου, καὶ ἰδιαίτερα τὸν παιδικὸ καρκίνο.

Ἄς φροντίσουν καὶ οἱ ἱερεῖς μας καὶ ἱεράρχες μας (ἐπίσκοποι, κλπ) ὅταν
ἔχουν πνευματικὰ τέκνα πλούσιοι καὶ κροῖσοι, νὰ τοὺς λένε ὅτι εἶναι
ἄμαρτία νὰ σκοτώνεις κάποιον γιὰ νὰ τοῦ πάρεις τὰ ὄργανα του, διότι
αὐτὸ συμβαίνει σήμερα, ἀφήνοντας τὸν κόσμον στὴ ἄγνοια, καθὼς ἢ

ΔΩΡΕΑΝ ΟΡΓΑΝΩΝ εἶναι μεγάλο ἔγκλημα καὶ ἀπάτη. Καὶ ἐὰν θέλουν οἱ κροῖσοι νὰ βοηθήσουν νὰ τὸ κάνουν στὴν πράξη, νὰ δημιουργήσουν νοσηλευτικὰ ἰδρύματα ὥστε οἱ ὀνομαζόμενοι ψευδῶς ὡς «ἐγκεφαλικά νεκροὶ» νὰ μποροῦν οἱ συγγενεῖς των νὰ τοὺς περιθάλλουν, καθὼς τὰ δημόσια νοσοκομεῖα τῆς χώρας δὲν θὰ ἀφήσουν τὸν κατάκοιτο μέσα καὶ ζωντανὸ σὲ αὐτὰ τὰ δημόσια ἰδρύματα. Νὰ συνδράμουν καὶ στὴν ἐξάλειψη τῶν ἐκτρώσεων, ὅπου ἀφανίζονται κάθε χρόνο πάνω ἀπὸ 300.000 ἑλληνόπουλα. Τὸ αὐτὸ νὰ πράξουν μὲ ἄλλου εἴδους ἰδρύματα, βοηθώντας τὶς πόρνες, ὥστε νὰ ἐκλείψει αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ ἐπάγγελμα στὸν κόσμον μας. Ὁ μακαριστὸς Ἀγγουστίνος Καντιωτῆς ἔδωσε τὸν τρόπο: **ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ «Οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ἰσραὴλ»(Δευτερ. 23, 18) «Πόρνοις καὶ μοιχοῦς κρινεῖ ὁ Θεός»(Εβρ. 13, 4)**



Ἐὰν θέλουν ἐπίσης οἱ κροῖσοι νὰ βοηθήσουν τοὺς κίναιδους, γιὰ τοὺς πιὸ ἐθισμένους στὰ κολάσιμα αὐτὰ αἰσχροῦ πάθους, καὶ περισσότερο ἔχοντα τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ βλάβη νὰ φροντίσουν νὰ ἰδρυθοῦν δωρεὰν ἰδρύματα συμμόρφωσης, μὲ ἐπιστημονικὲς γνώσεις καὶ ὀρθόδοξα βιολογικὰ καὶ πνευματικὰ βοηθήματα, καθὼς ἰδιαιτέρως ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παιδεία θὰ εἶναι τὸ κυριώτερον. Ἔτσι δημιουργοῦμε **ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ**
Ἄς ἔχουμε λοιπὸν διάκριση, καὶ ἐπίγνωση, ἰδίως πρῶτα ἀπὸ ὅλα:

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!