

"Οχι Βηθλεεμῖται

«Διέλθωμεν δὴ ἔως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός»
(Λουκ. 2,15)

ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ, ὀγαπητοί μου, ὅταν ἔρχεται στὸν κόσμο, γεννιέται σὲ κάποιο **χρόνο** καὶ κάποιο **τόπο**. Ἐκτὸς χρόνου καὶ τόπου δὲν ύπάρχει ἄνθρωπος. Ἀπὸ τὸν κανόνα αὐτὸν δὲν ἔξαιρέθηκε οὕτε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἐνῷ ως Θεὸς εἶνε ἄχρονος καὶ ἄναρχος, ως ἄνθρωπος γεννήθηκε σὲ ὥρισμένο χρόνο καὶ τόπο. Ὡς πρὸς τὸ χρόνο, εἶνε ἰστορικῶς βεβαιωμένο ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες πηγές, ὅτι ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἐπὶ καίσαρος **Οκταβιανοῦ Αὐγούστου** (31 π.Χ. – 14 μ.Χ.). Ὡς πρὸς δὲ τὸν τόπο, γεννήθηκε ὅχι σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τοῦ ἀρχαίου κόσμου (Ἀθῆνα, Ῥώμη, Ἀλεξανδρεία, κ.ἄ.), ἀλλὰ σὲ μία πολίχνη, ἔνα μικρὸ χωριό, ποὺ ύπάρχει μέχρι σήμερα σὲ μικρὴ ἀπόστασι ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν **Βηθλεέμ**.

Πῶς βρέθηκε στὴ Βηθλεέμ ἡ παναγία Θεοτόκος; "Οταν ὁ Αὔγουστος καίσαρ μετὰ ἀπὸ σκληροὺς ἀγῶνες ἔξωντασε ὅλους τοὺς ἀντιπάλους καὶ ἀνακηρύχθηκε μονάρχης, θέλησε, ὅπως ὁ βοσκὸς μετράει τὰ πρόβατά του, νὰ μετρήσῃ καὶ αὐτὸς τὴν ἀπέραντη μάνδρα του, ποὺ ἔφτανε ἀπὸ τὴ Γαλλία μέχρι τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ Βαβυλῶνα. Ἡτο μονοκράτωρ. Διέταξε λοιπὸν **ἀπογραφὴ** σὲ ὅλο τὸ κράτος. Αὐτὸς εἶνε γεγονὸς ἰστορικῶς ἔξακριβωμένο. Ἡ διαταγὴ ἔλεγε, ὅτι πρέπει ὁ καθένας νὰ βρεθῇ στὸν τόπο τῆς καταγωγῆς του καὶ ἐκεῖ ν' ἀπογραφῇ. "Ετσι καὶ ἡ Παναγία, ποὺ ζοῦσε στὴ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, ἀναγκάστηκε νὰ ξεκινήσῃ, νὰ διανύσῃ περίπου 150 χιλιόμετρα μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσῆφ, τὸν φύλακα καὶ προστάτη, γιὰ νὰ φθάσῃ στὴ Βηθλεέμ.

Ἡταν χειμώνας, κρύο. Νύχτα πλησίαζε. Ἡ Παναγία ἦταν ἐπίτοκος. Ζήτησε κατάλυμα. Σ' ὅλα τὰ σπίτια ἦταν συνωστισμός, διότι πολλοὶ είχαν ἔρθει λόγω τῆς ἀπογραφῆς. Κανένα σπίτι δὲν ἄνοιξε νὰ δεχθῇ μέσα τὴν ἐπίτοκο μητέρα. Φάνηκαν **σκληροὶ οἱ Βηθλεεμῖται**. Ἡ Παναγία ἀναγκάστηκε νὰ βγῆ ἔξω ἀπὸ τὴ Βηθλεέμ καὶ νὰ ζητήσῃ κατάλυμα σὲ μιὰ σπηλιὰ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἄφθονες ύπαρχουν στὴν Παλαιστίνη, μιὰ σπηλιὰ ποὺ χρησίμευε στὸν βοσκὸν σὰν στάθλος. Ἔκεὶ λοιπόν, σ' ἔνα βρωμερὸ στάθλο, πάνω σὲ μιὰ φάτνη ποὺ θέρμαιναν μόνο οἱ ἀναπνοεὶς τῶν ζώων, ἐγεννήθη ὁ Σωτῆρ. "Ω συγκατάθασις, ὡ μυστήριο, ὡ ἀνερμήνευτο θαῦμα! Μακάριος ὅποιος σκύθει στὴ φάτνη καὶ προσκυνεῖ τὸν γεννηθέντα Σωτῆρα τοῦ κόσμου μὲ πίστι καὶ εἰλικρίνεια.

Μέσα σὲ τέτοιες συνθῆκες γεννήθηκε ὁ Χριστός. Τίνος ἄλλου ἡ γέννησις ἔγινε σὲ τόσο ταπεινὲς συνθῆκες; Μόνο ὅταν ἥρθαν οἱ **πρόσφυγες** στὴν Ἑλλάδα, ἵσως τότε κάποιοι γεννήθηκαν μέσα στὰ πλοῖα ποὺ τοὺς μετέφεραν κατάφορτα στὴν πατρίδα· μὲ τὶς γεννήσεις κατὰ τὸ δρᾶμα ἐκεῖνο μπορεῖ λίγο νὰ παραβληθῇ ἡ γέννησις τοῦ Σωτῆρος.

Καὶ ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἐγεννᾶτο στὴ φάτνη ἐνὸς στάθλου, ὅποιος στὰ Ἱεροσόλυμα τὴ νύχτα ἐκείνη περνοῦσε ἔξω ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Ἡρώδου, θὰ ἄκουγε φωνὲς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ποὺ διασκέδαζαν. Δὲν θὰ ἄκουγε ἐκεῖ τὸν ἀγγελικὸ ὑμνο ποὺ ἄκουσαν οἱ ποιμένες. Τί **ἀντίθεσι** μεταξὺ φάτνης καὶ ἀνακτόρων!

Δὲν θὰ θεολογήσω οὕτε θὰ φιλοσοφήσω γύρω ἀπὸ τὸ μέγιστο αὐτὸς γεγονός, ὅπως χαρακτηρίζει τὴ γέννησι τοῦ Χριστοῦ ὁ ἰστορικὸς Τόϋμπη. Θὰ προσπαθήσω νὰ μιλήσω πρακτικὰ καὶ ἐποικοδομητικά, μὲ ἀφορμὴ τὸ χωρίο τοῦ Εύαγγελίου «διέλθωμεν ἔως Βηθλεέμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός» (Λουκ. 2,15)· νοερῶς **ἄς πᾶμε στὴ Βηθλεέμ**.

"Οποιος ἀκούει, ὅτι οἱ Βηθλεεμῖται ἔκλεισαν τὰ σπίτια τους καὶ κανείς ἀπ' αὐτοὺς δὲν ἄνοιξε γιὰ νὰ δεχθῇ τὴν Παναγία, ἀποδοκιμάζει ἀσφαλῶς καὶ καταδικάζει τὴ βάρβαρη αὐτὴ διαγωγῆ. Κάποια εὐλαβῆς ψυχὴ θὰ ἔλεγε· "Ἄχ, νὰ ζοῦσα ἐγὼ στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ! ὅχι ἀπλῶς δωμάτιο, ἀλλὰ ὅλο τὸ σπίτι μου θὰ ἔδινα γιὰ τὸ Σωτῆρα τοῦ κό-

σμου... Ἀλλὰ μία ἀνατομία τοῦ συγχρόνου κόσμου θὰ ἀποδείξῃ, ὅτι καὶ ἡ δική μας διαγωγὴ δὲν εἶνε καλύτερη ἀπὸ τὴ διαγωγὴ τῶν Βηθλεεμίτῶν.

* * *

«Διέλθωμεν ἔως Βηθλεέμ...». Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἔξω ἀπὸ τὴ Βηθλεέμ. Σπίτι, κατάλυμα, δὲν ὑπῆρχε. Αὐτὸς νομίζετε ὅτι δὲν ἐπαναλαμβάνεται καὶ σήμερα;

● ‘Υπάρχουν χωριά, στὰ ὅποια τὰ γεροντάκια καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲν πᾶνε στὴν ἐκκλησία ὅταν κάνη κρύο, ἐπειδὴ ὁ ναός εἶνε μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό. Παρ’ ὅλες τὶς παρακλήσεις δὲν δίδεται ἔνα κομμάτι γῆς, ἔνα οἰκόπεδο, νὰ χτιστῇ ἐκκλησία μέσα στὸ χωριό. Στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἐπόμενο ἦταν οἱ Τούρκοι νὰ μὴν ἐπιτρέπουν νὰ χτίζωνται ἐκκλησίες μέσα στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Ἐμεῖς, σὲ ἐλεύθερη πατρίδα, θὰ ἔξακολουθήσουμε τὸ ᾴδιο; Ἡ ἐκκλησία, ὁ ναός μας, σύμφωνα μὲ παράδοσι αἰώνων, πρέπει νὰ χτίζεται στὸ καλύτερο μέρος τοῦ χωριοῦ ἢ τῆς πόλεως. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔχτισαν τὴν Ἀκρόπολι στὸ καλύτερο μέρος τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ σύγχρονοι Ἐλληνες θὰ ἔχτιζαν ἄραγε ἐκεῖ ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ; Πές μου ποῦ βάζεις τὸ Χριστό, νὰ σου πῶ ἀν εἴσαι Χριστιανός. Στὸ κέντρο τὰ σπίτια, τὰ μαγαζιά, τὰ καφενεῖα μὲ τὰ χαρτοπαίγνια, τὰ πάντα· ἀλλὰ **χῶρος γιὰ ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει**: «οὐκ ἦν τόπος» (Λουκ. 2,7) γιὰ τὸν Ἰησοῦ τὸ Ναζωραϊό. Νέοι Βηθλεεμίται...

● Ἀλλὰ ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μόνο μέσα στὶς ἐκκλησίες. Ὁ Χριστὸς εἶνε παντοῦ. Εἶνε πρὸ παντὸς ὅπου φτωχὸς καὶ γυμνός, ὅπου χήρα καὶ ὄρφανό, ὅπου δυστυχὴς καὶ αἰχμάλωτος. **Οπου ἀνθρωπος ταλαιπωρος, ἐκεὶ καὶ ὁ Χριστός**. Τὸ εἴπε ὁ ᾴδιος, ὅτι ἡ συμπεριφορὰ ποὺ δείχνουμε στοὺς συνανθρώπους μας ἀντανακλᾶ στὸ πρόσωπό του. Ὁ λόγος του εἶνε αἰώνιος: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40). Λένε, ὅτι στὰ παλιὰ τὰ χρόνια μία εὔσεβὴς κυρία τῆς Ῥώμης ἐλεγε στὴν προσευχή της: –Χριστέ, οἱ Βηθλεεμίται δὲ σὲ δέχτηκαν καὶ γεννήθηκες σὲ μία φάτνη. Ἔγὼ σὲ παρακαλῶ, αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα ἔλα στὸ σπίτι μου νὰ σὲ φιλοξενήσω... Καὶ ἄκουσε φωνή· –Ἐτοιμάσου, θὰ ἔρθω... Καθάριζε λοιπὸν τὸ μέγαρό της, ἐστρωσε χαλιά, ἐτοίμασε τὰ πάντα, καὶ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων περίμενε. Χτυπᾷ ἡ πόρτα. Τρέχει κι ἀνοίγει. Ἡταν ἔνας γέρος καὶ ζητοῦσε στέγη. –Δὲν μπορῶ σήμερα, τοῦ εἴπε· ἔλα ἄλλοτε... Σὲ λίγο ἄλλο χτύπημα· μιὰ γυναίκα μὲ τὰ ὄρφανά της ζητοῦσε βοήθεια. –Δὲν εὐκαιρῶ, κυρά μου· ἔλα ἄλλοτε... “Οταν πλησίαζε νὰ βασιλέψῃ ὁ ἥλιος τῆς χτύπησε ἔνας ἀσθενής, ποὺ ζητοῦσε φάρμακο. Τὸν ἔδιωξε κι αὐτόν. ”Ετοι ἔκλεισε ἡ ἡμέρα. Λυπημένη, προτοῦ νὰ κοιμηθῇ εἴπε στὴν προσευχή της: –Χριστέ μου, ἐγὼ σὲ περίμενα· γιατί δὲν ἥρθες;... Καὶ ἄκουσε φωνή· –Ἡρθα. –Ἡρθες; –Ἡρθα τρείς φορές· ἐκείνος ὁ γέρος ἐγὼ ἥμουν, ἐκείνη ἡ χήρα μὲ τὰ ὄρφανὰ ἐγὼ ἥμουν, κ’ ἐκείνος ὁ ἄρρωστος ἐγὼ ἥμουν. Μάθε λοιπόν, ὅτι ὅπου ἀνθρωπος ταλαιπωρημένος ἐκεὶ εἶνε ὁ Χριστός... Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψι καὶ ἡ γενεά μας εἶνε γενεὰ Βηθλεεμίτῶν. Γ’ αὐτὸ Ῥαοὺλ Φολλερώ, ἔνας Γάλλος ποὺ ὑπῆρξε ὁ εὐεργέτης τῶν λεπρῶν, προτοῦ νὰ πεθάνῃ, βλέποντας τὴν ἀντιχριστιανικὴ ζωὴ τῶν λεγομένων Χριστιανῶν, ἔγραψε ἔνα βιβλίο μὲ τίτλο «Ἐὰν αὔριο ὁ Χριστὸς χτυπήσῃ τὴν πόρτα σας, θὰ τὸν ἀναγνωρίσετε»;

● Εἴμαστε Χριστιανοί; Τὰ Χριστούγεννα ὁ ἄλλος δὲν εἶνε στὴν ἐκκλησίᾳ· κοιμᾶται... Χθὲς ἦταν πρόθυμος νὰ παρακολουθῇ εἰδωλολατρικὰ ἔθιμα ἢ νὰ ξενυχτᾶ γιὰ τὸ λεγόμενο ρεβεγιόν. Χριστούγεννα λοιπὸν καὶ ρεβεγιόν, Χριστούγεννα καὶ ταβέρνες, Χριστούγεννα καὶ νυκτερινὰ κέντρα, Χριστούγεννα καὶ αἰσχρὰ θεάματα στὶς τηλεοράσεις... Χριστούγεννα, καὶ οἱ Χριστιανοὶ χωρὶς ἔξομολόγησι, χωρὶς θεία κοινωνία, χωρὶς ἐλεημοσύνη. Ἐμεινε μόνο τὸ κέλυφος, ἡ οὐσία δὲν ὑπάρχει πλέον. **Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό**.

* * *

‘Αδελφοί μου· μὴ φερθοῦμε κ’ ἐμεῖς ὅπως οἱ Βηθλεεμίται. Ἄς σταθοῦμε ὅπως οἱ ἀθῶι θοσκοὶ καὶ ὅπως οἱ σοφοὶ μάγοι, μαζὶ μὲ τὰ ἔκατομμύρια τῶν πιστῶν ὄλης τῆς γῆς, καὶ

ιδίως μαζί μὲ τοὺς μάρτυρες ἀδελφούς μας, μὲ ὅλες τὶς ψυχὲς τῶν ὄρθιοδόξων, μὲ τὴν ψυχὴν τῆς ὄρθιοδόξου Ἑλλάδος. Ψηλὰ ὁ νοῦς, θερμὲς οἱ καρδιές. Ἄσ πλησιάσουμε στὴν φάτνη καὶ ἀς γονατίσουμε ἐκεῖ. Ἡ μᾶλλον ἀς γίνῃ ἡ καρδιά μας μιὰ φάτνη, μέσα στὴν ὅποιαν θὰ γεννηθῇ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ Χριστός, ἐνῷ σμήνη ἀγγέλων θὰ ψάλλουν τὸν θεσπέσιο ὅμνο· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ» (Λουκ. 2,14).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος

(i. ναὸς Ἅγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης Κυριακὴ 25-12-1977)