

ΣΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ ΜΕΤΕΒΑΛΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ,
Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ὀφειλόμενο σχόλιο)



Ρωτήθηκα πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ φιλικὸ πρόσωπο, συνειδητὸ Ὁρθόδοξο Χριστιανό, ἐκτὸς περιοχῆς Περιστερίου, ποιὰ εἶναι ἡ στάση, ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Περιστερίου, στὶς ἀντιδράσεις - κινητοποιήσεις τῶν ἀγωνιζόμενων πιστῶν, μετὰ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Καὶ ἀπάντησα: «Ἡ πλειονότητα ἐξ αὐτῶν δὲν ἀντιδρᾷ. Κάποιοι ὅμως τραμπουκίζουν». Καὶ **ἐλέγχθηκα**, ὄχι γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ ποὺ ἔδωσα -αὐτὸς ἦταν ὁ σωστός- ἀλλὰ γιατί, ἐκτὸς ἀπὸ δύο ἐπεισόδια στὰ ὁποῖα εἶχαμε ἀναφερθεῖ, μεταξὺ ἄλλων, σὲ ἀνοικτὴ μας ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἐπίσκοπο, δὲν ἀσχοληθήκαμε καὶ δὲν σχολιάσαμε ἄλλα σοβαρότερα ἐπεισόδια ποὺ ἀκολούθησαν.

Καὶ ἐπειδὴ ὀφείλουμε «τὰ δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα, δημοσίως νὰ ἐλέγχονται» (Ἱερὸς Χρυσόστομος), δὲν θὰ διστάσουμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἐπεισόδια αὐτὰ «μὲ τ' ὄνομά τους».

• **Ἐπεισόδιο α':** Στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, βρέθηκαν δύο πιστὲς κυρίες πού, μετὰ τὸ πέρασ τῆς Ἀκολουθίας, ἄρχισαν νὰ μοιράζουν

ἐνημερωτικὰ φυλλάδια στοὺς ἐξερχόμενους πιστοὺς καὶ τοῦτο, σὲ ἀπόσταση τουλάχιστον δέκα μέτρων ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Νεκτάριος Μαυροφοράκης, ἐνημερωμένος πρὸς τοῦτο, βγήκε καὶ πλησιάζοντας μία ἀπὸ τὶς κυρίες, ζήτησε καὶ πήρε νὰ διαβάσει ἓνα ἀπὸ τὰ φυλλάδια αὐτά. Ἀφοῦ διάβασε, γενόμενος ἔξαλλος, ὄρμησε κυριολεκτικὰ πρὸς τοὺς πιστοὺς ποὺ εἶχανε ἤδη λάβει τὸ φυλλάδιο, τοὺς τὰ ἄρπαξε βίαια ἀπὸ τὰ χέρια τους καὶ ἀφοῦ τὰ ἔσχιζε, τὰ πετοῦσε στὸ δρόμο. Ταυτόχρονα δὲ, μὲ τὶς βίαιες αὐτὲς κινήσεις του, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὶς πιστὲς κυρίες ποὺ διένημαν τὰ φυλλάδια, φώναζε: «Αὐτὸ ποὺ κάνετε δὲν εἶναι σωστό. Ἀπὸ ποῦ πήρατε εὐλογία νὰ μοιράζετε αὐτὰ τὰ ἔντυπα;». Στὴ συνέχεια, πλησίασε τὶς δύο κυρίες καὶ, φωνάζοντας καὶ ἐπαναλαμβάνοντας συνεχῶς: «Δὲν ντρέπεστε... δὲν ντρέπεστε... φύγετε ἀπὸ ἐδῶ...», ἄρχισε νὰ τὶς πιέζει ἀπειλητικὰ μέχρι ποὺ τὶς ἀνάγκασε νὰ ὑποχωρήσουν στὸ δρόμο.

• **Ἐπεισόδιο β': Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παμ. Ταξιαρχῶν (παλαιός),** διανομὴ καὶ ἐκεῖ φυλλαδίου ἀπὸ δύο πιστὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας μας, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ καὶ μὲ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις, κατὰ τὴν ἔξοδο τῶν πιστῶν ἀπὸ Ἀκολουθία. **Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Ἐλευθέριος Κουναλάκης,** ἐνημερωμένος, βγήκε στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ «ἐξώστου» (ὑπερυψωμένο πλατύσκαλο) ἄρχισε νὰ φωνάζει πρὸς τοὺς πιστοὺς ποὺ δέχονταν καὶ ἔπαιρναν τὰ φυλλάδια: «Μὴ παίρνετε αὐτὲς τὶς φυλλάδες, εἶναι τοῦ... πάπα(!). Μὴ τὰ διαβάσετε... σχίστε τα, πετάξτε τα». Καὶ δὲν ἀρκέστηκε μόνο σ' αὐτό. Κατέβηκε, πλησίασε τὸν ἄνδρα ἀπὸ τὸ ζευγάρι τῶν πιστῶν ποὺ ἔκανε τὴν διανομὴ τῶν φυλλαδίων καὶ τὸν προκάλεσε σὲ βίαιη ἀντίδραση. Ἀκουμπώντας τὸ πρόσωπό του σχεδὸν στὸ πρόσωπο τοῦ πιστοῦ, ὡς λέων ὠρούμενος, οὐρλιάζοντας κυριολεκτικὰ... φώναζε: «φύγετε... φύγετε ἀπὸ ἐδῶ».

Ὁ πιστὸς ἐκεῖνος, ποὺ ἄντεξε στὴν πρόκληση αὐτὴ καὶ δὲν ἀντέδρασε, εἶπε κατόπιν σὲ φιλικό του πρόσωπο: «Εἶχα μπροστά μου καὶ ἔβλεπα ἓνα θεριὸ (ἴσως, δαιμονισμένο) καὶ φοβήθηκα πὼς θὰ μὲ

δάγκωνε στο πρόσωπο. Μήπως, τελικά, ο διάβολος μπήκε στην εκκλησία μας με ράσο;»

- **Έπεισόδιο γ': Στόν Μητροπ. Ίερò Ναò «Εὐαγγελίστρια»,** δύο πιστὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας μας ἄρχισαν καὶ ἐκεῖ νὰ διανέμουν φυλλάδια, κατὰ τὴν ἔξοδο τῶν πιστῶν ἀπὸ Ἀκολουθία, σὲ ἀπόσταση ἱκανὴ ὅπως πάντα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ. **Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Θεόδωρος Σχοινᾶς,** ἐνημερωμένος πρὸς τοῦτο, ἐξέρχεται καὶ ἀπὸ τοῦ «ἐξώστου» καὶ αὐτὸς ἄρχισε νὰ φωνάζει πρὸς τοὺς δύο αὐτοὺς πιστοὺς: «φύγετε ἀπὸ ἐδῶ... ντροπὴ σας... ντροπὴ σας... ντροπὴ σας (!!)».

- **Έπεισόδιο δ': Στόν Ί.Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν** (σὲ δεύτερο ἔπεισόδιο). Δύο κυρίες, πιστὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας μας, βρέθηκαν ἐκεῖ τὴν ὥρα τῆς ἐξόδου τῶν πιστῶν ἀπὸ Ἀκολουθία καὶ ἄρχισαν νὰ μοιράζουν φυλλάδια. **Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Ἐλευθέριος Κουναλάκης,** ἐνημερωμένος, βγήκε στόν «ἐξώστη» κι ἄρχισε νὰ φωνάζει πρὸς τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔπαιρναν τὰ φυλλάδια, ἕξαλλος γενόμενος, ὅπως καὶ σὲ προηγούμενο ἔπεισόδιο: «Πετάξτε αὐτὲς τὶς φυλλάδες... εἶναι αἰρετικές (!!). Εἶναι του... πάπα (!!), μὴν τὰ διαβάζετε». Καὶ στὴ συνέχεια, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὶς δύο πιστὲς κυρίες, τοὺς φώναζε: «Εἶστε αἰρετικές, φύγετε ἀπὸ ἐδῶ».

- **Έπεισόδιο ε': Στόν Ί.Ν. Ἀγίας Ἄννας.** Γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ, δύο πιστὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας μας, βρέθηκαν ἐκεῖ καὶ ἄρχισαν νὰ μοιράζουν φυλλάδια στοὺς ἐξερχόμενους πιστοὺς ἀπὸ Ἀκολουθία. **Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Μακάριος Πλαβοῦκος,** ἀφοῦ πρῶτα τοὺς παρατήρησε: «Πῶς μοιράζετε αὐτὰ τὰ φυλλάδια, ἀπὸ ποῦ ἔχετε εὐλογία γι' αὐτὸ ποὺ κάνετε;», στὴ συνέχεια τοὺς ἀπείλησε ὅτι, ἂν δὲν φύγουν, θὰ καλέσει τὴν Ἀστυνομία. Φυσικά, οἱ πιστοὶ ἀδελφοὶ μας δὲν ἔφυγαν, οὔτε καὶ ἡ Ἀστυνομία ἐμφανίστηκε.

- **Έπεισόδιο στ': Στόν Ἅγιο Παντελεήμονα** (παρεκκλήσιο ποὺ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ ἱερεῖς τοῦ Ί.Ν. τῆς Ἀγίας Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας), ἐμφανίστηκαν δύο κυρίες ἐκ τῶν ἀγωνιζόμενων πιστῶν τῆς Ί.Μ. Περιστερίου μὲ σκοπὸ, μετὰ τὸ πέρασ τῆς Ἀκολουθίας, νὰ μοιράσουν φυλλάδια, μὲ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις. **Ὁ Προϊστάμενος**

τοῦ Ἰ.Ν. τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, π. Ἀπόστολος Καμπουρόπουλος, ποὺ τελοῦσε ἐκεῖ τὴν Ἀκολουθία καὶ ποὺ ἤδη βρισκόταν στὸ τέλος, ἐνημερωμένος, ὡς φαίνεται, γιὰ τὴν παρουσία ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ τῶν πιστῶν, **διέκοψε τὴν Ἀκολουθία καὶ ἀκούστηκε ἀπὸ μεγαφώνου νὰ λέει:** «Ἐξω ἀπὸ τὸν Ναὸ εἶναι δύο κυρίες ποὺ τὶς κυριεύει ὁ Διάβολος(!) καὶ ἤρθαν με σκοπὸ νὰ σᾶς μοιράσουν ἔντυπα κατὰ τοῦ Μητροπολίτη μας. Αὐτὲς δὲ θὰ γνωρίσουν Χριστό, θὰ πᾶνε στὴν κόλαση(!). **Τώρα ποὺ θὰ βγεῖτε ἀπὸ τὸ Ναό, νὰ τὶς περιφρονήσετε(!)».**

Σὲ λίγα λεπτὰ ποὺ ἡ Ἀκολουθία τελείωσε καὶ ὁ πιστὸς λαὸς ἔβγαине ἀπὸ τὸν Ναό, οἱ δύο κυρίες ἄρχισαν νὰ μοιράζουσαν τὰ ἔντυπά τους. Δὲν ἄργησε νὰ βγεῖ καὶ ὁ ἱερέας αὐτὸς καί, ἀπὸ τοῦ «ἐξώστου» ἀρχικά, νὰ τὶς ἀπειλεῖ ὅτι θὰ καλέσει τὴν Ἀστυνομία καὶ στὴ συνέχεια, κατεβαίνοντας ἔξαλλος, πλησίασε τὴν μία κυρία καὶ προσπάθησε βίαια νὰ τῆς πάρει τὴν τσάντα μὲ τὰ ἔντυπα, **ἀποκαλώντας τὴν ταυτόχρονα, σὲ κάθε βίαιη κίνησή του τῆς προσπάθειάς του αὐτῆς... «βρῶμα»(!).**

Ἄφοῦ ἡ πιστὴ κυρία κατάφερε νὰ τοῦ ξεφύγει, ὀργίλος (μᾶλλον δαιμονισμένος) ὄρμησε στὴ δεύτερη κυρία **ἀποκαλώντας καὶ αὐτὴν «βρῶμα»(!)** καί, ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ὕβρη σὲ κάθε του βίαιη κίνηση, προσπάθησε καὶ πέτυχε νὰ τῆς ἀρπάξει ἀπὸ τὰ χέρια τὰ ἔντυπα ποὺ μοίραζε καὶ νὰ τὰ πετάξει στὸ δρόμο!! Ἡ δὲ πιστὴ κυρία, χωρὶς καμία ἀντίσταση, ἔλεγε συνεχῶς τὸ «Κύριε ἐλέησον». Ἐκεῖνος, συνέχισε ἔξαλλος νὰ τοὺς φωνάζει: «Εἶστε ἐσεῖς Χριστιανές; Βεβηλώσατε τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα(!)».

Ἡ ἄλλη πιστὴ κυρία, τότε καὶ μόνο, τοῦ ἀπάντησε: «Ὁ Ἅγιος ἔδωσε τὴ ζωὴ του γιὰ τὸ Χριστό, ἐνῶ ἐσεῖς τοῦ κάνατε ἔξωση ἀπὸ τὸ σπίτι του. Ἐμεῖς δὲν κάνουμε κακὸ σὲ κανένα, ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας, ὁμολογοῦμε Χριστό».

Ὁ «καλός» μας αὐτὸς ἱερέας, στὴν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία τῶν πιστῶν (διανομὴ ἐντύπων καὶ τίποτε ἄλλο) ἀντέδρασε μὲ βία καὶ ὕβρεις. Ἐμεῖς διερωτώμεθα: Ἄν οἱ πιστὲς ἀδελφές μας, ποὺ ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους στὸν Χριστό, κατ' αὐτὸν τὸν ρασοφόρο,

«δὲν εἶναι Χριστιανὲς οὔτε καὶ θὰ γνωρίσουν Χριστό», ἐκεῖνος τί νομίζει πῶς εἶναι καὶ ποιὸ πρόσωπο, τελικά, θὰ δεῖ; Τοῦ Χριστοῦ μας ἢ ἐκείνου ποὺ τὸν κυριεύει;

Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Περιστερίου, ἄξιος καθ' ὅλα, ἀντιδρᾷ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἐσταυρωμένου στὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀπὸ ὅπου ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Περιστερίου, μὲ τὴ δουλικὴ συνέργεια τῶν ἄφωνων καὶ ἀνάξιων ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.

Σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ μας πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο κ. Γρηγόριο, κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος, ἀναφερόμενοι, μεταξὺ ἄλλων, σὲ δύο ἐπεισόδια ἄθλιας ἀντιμετώπισης τῶν πιστῶν (κατὰ τὴν διανομὴ ἐντύπων τους) ἀπὸ ἀνάξιους ἱερεῖς, τοῦ γράφαμε: «Μήπως εἶναι προσωπικὴ σας ἢ ντροπὴ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ ἱερεῖς, συνειδητοὶ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ μοιράζουν ἔξω ἀπὸ Ἱεροὺς Ναοὺς φυλλάδια, διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἔξωση τοῦ Ἐσταυρωμένου;». Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο, στὴν ἴδια ἐπιστολὴ: «Γιὰ τὸ κατάντημα αὐτό, ποιὸς πρέπει τελικὰ νὰ ντρέπεται, οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ποὺ ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους στὸν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ Χριστὸ ἢ ὁ ἐπίσκοπος;».

Ταλαίπωρε, ἀνάξιε ρασοφόρε, στὸν Σαοὺλ τί εἶπε ὁ Κύριος; «Σαοὺλ-Σαοὺλ, τί μὲ διώκεις;». **Τοὺς χριστιανοὺς ἐδίωκε ὁ Σαοὺλ καὶ ὅμως, ὁ Κύριος εἶπε τί μὲ διώκεις!!** Ἐσύ, ἀνάξιε ρασοφόρε, ποὺ καὶ διώκεις καὶ ὑβρίζεις («βρῶμα»...) καὶ συκοφαντεῖς συνειδητοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς ποὺ ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους, **τὸν Κύριο διώκεις, τὸν Κύριο ὑβρίζεις καὶ τὸν ἀποκαλεῖς «βρῶμιο» - ἀκάθαρτο, βρωμερό, δυσώδη(!)**

Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ι.Μ. Περιστερίου, διαμαρτυρόμενος εἰρηνικά, ὁμολογεῖ Ἰησοῦ Χριστό. Ἐσεῖς, ἀνάξιοι ρασοφόροι, μὲ τὶς ὑβρεις, τὰ ψεύδη (τὰ περὶ παπικῶν) καὶ τὶς κατηγορίες (ταραξίες, φονταμενταλιστὲς κ.ἄ.), τί ὁμολογεῖτε; Μᾶλλον ὁμολογεῖτε τὴ βορβορώδη «πνευματικὴ» σας κατάσταση.

Υ.Γ. Τὰ ἀναφερόμενα στὸ σχόλιο αὐτὸ ἐπεισόδια, καταχωρήθηκαν μὲ ἀκρίβεια, ὅπως δηλώθηκαν στὸν γράφοντα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς.

Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός

ΘΕΟΦΙΛΟΣ